



## Kunst Natuurlijk!

De komende weken gaan we werken met thema Kunst Natuurlijk. Overal om ons heen is kunst. Maar wat is kunst eigenlijk? We kunnen kunst ervaren met al onze zintuigen. We kunnen het zien, horen, voelen en zelfs ruiken! Iedereen maakt het mee, ook jonge kinderen.

- kinderen horen muziek en zien hoe muziek gemaakt wordt
- kinderen zien beelden en kunstobjecten in een park of onderweg
- kinderen zien schilderijen
- kinderen zien mensen dansen en horen mensen zingen
- kinderen horen rijmpjes en versjes, zo ervaren ze poëzie
- kinderen maken literatuur mee, door voorgelezen te worden
- kinderen zien theater als ze meegaan naar een voorstelling in het theater of op school bij broertjes en zusjes.

Kinderen kijken en luisteren niet alleen maar doen meteen mee. Ze zijn van nature creatief.

We beginnen het thema dichtbij de natuur en gaan buiten op zoek naar 'natuurlijke schatten'. Wat vind je mooi? En, wat vind je niet mooi? We ervaren dat niet iedereen hetzelfde mooi vind, en dat mag!

Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag om kunst te maken. We gebruiken verschillende kleuren en technieken om een mooi kunstwerk te maken. In de groep maken we samen met de kinderen een plek, waar er naar kunst gekeken mag worden. Ons eigen museum.



Onder kunst verstaan we ook zingen, muziek maken en dansen. Om daarmee aan de slag te gaan maken we een eigen muziekinstrument.

**een fluit voor nijntje**



**dick bruna**

**Het boek dat tijdens dit thema regelmatig voorgelezen wordt is:**

**Een fluit voor Nijntje**

De opa van Nijntje vindt een stok. Daar maakt hij een fluit van voor Nijntje. Hij belt Nijntje op en verteld wat hij voor haar heeft gemaakt. Hoi, hoi zegt Nijntje en ze gaat de fluit gauw halen. Maar fluiten is heel moeilijk. Toch oefent Nijntje net zo lang tot ze echt een liedje kan fluiten. Een liedje voor opa!

U kind leert versjes, liedjes en woorden en begrippen die met kunst te maken hebben.

**Toontje tik (ritmisch versje)**

***Toontje tik, dat ben ik, en ik tik één voor één op al-le din-gen om mij heen. Tik-ke, tik-ke top, tik-ke tik-ke stop!***



**Kunst maken**

de kleur, rood, plakken, scheuren, de verf, verven, de klei, blauw, geel, het rondje, de hoek, het schilderij, groter, kleiner, zelfgemaakt, de kwast, het plaksel, laten zien, versieren

**Muziek maken**

het oor, horen, de muziek, het stokje, de tik, zingen, stop, ssst, luisteren, het geluid, spelen, schudden, tikken, stil, klinken, zacht, hard, muziek maken, het lawaai, stil zijn



Op de computer zijn ook leuke filmpjes te vinden in het thema:

- <https://zappelin.nl/muziek/dansen/6>

- Het zandkasteel: aflevering: Kunst, muziek en dans.

<https://www.youtube.com/watch?v=j0uKy09Pg7I>

**Leuk voor thuis:**

- Spelletje: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is..
- Samen knutselen met verschillende materialen
- Samen muziek maken aan de keukentafel, tik met de lepel tegen het vlapak, het bord, de tafel etc.